

# OP DOORTOCHT

## GEVEN OM TE LEVEN

De dagen worden korter en de nachten langer. Het wordt kouder en de kosten van energie en levensonderhoud stijgen. Naast de zorg over wat er in de wereld gebeurt, kijken steeds meer mensen op tegen de wintermaanden.

Ik denk weleens: "Hoe zou Franciscus zich gevoeld hebben in het kille najaar?" Alles had hij weggegeven en wat hij en zijn medebroeders later bij elkaar bedelden, zou hij ook gemakkelijk weer weggeven of delen. Hij deelde met zijn broeders, dat als het nodig was, ze altijd een beroep op 'de Tafel van de Heer' konden doen (Testament van Franciscus, vers 22). Ze mochten erop vertrouwen dat als ze God, onze Vader, om brood vroegen, Hij hen geen steen zou geven (vgl. Mt 7, 9). Omwille van die liefde Gods, zouden ze mensen datgene mogen vragen om te kunnen leven.

## VERANTWOORDELIJKHEID

Bij de Leefregel van de OFS lijkt dat anders te liggen, daar wordt gewezen op de zorg die je hebt vanwege je levensstatus als het rentmeesterschap over de goederen die je zijn toevertrouwd (hoofdstuk 2 § 11). Het betekent ook een verantwoordelijkheid dragen voor het gezin, je partner of mensen die anderszins van jouw zorg afhankelijk zijn. Hoe hier mee om te gaan zien we in inspirerende voorbeelden van de patronen van de Franciscaanse Seculieren. De heilige Elisabeth en de heilige Lodewijk waren zich bewust van de zorgplicht die zij vanwege hun status hadden, als omwille van de liefde Gods een beroep op hen werd gedaan.

## OMWILLE VAN DE LIEFDE GODS

Wat mij aanspreekt bij Franciscus is zijn vrij-



moedigheid waarmee hij een beroep doet op Gods liefde. Hij doet dat niet alleen voor zijn broeders of zichzelf. Talloos zijn de voorbeelden, waarin hij een beroep doet op Gods liefde, wanneer hijzelf niet weet hoe hij voor anderen moet zorgen. Het begint altijd met gebed waarin hij God vraagt om Zijn opdracht te kunnen vervullen. Hij vraagt het ook niet in zijn eigen naam, maar omwille van de ander, die ook een kind van God is (zelfs als die ander niet in God gelooft). Hij gaat niet altijd zelf op pad, maar hij vraagt ook anderen om zorg te dragen en bidt dan voor hen.

## MIDDEN IN DE WINTERNACHT

We kunnen de zorgen van andere mensen niet alle wegnemen, maar omwille van de liefde Gods, mogen we in vertrouwen bidden om Gods hulp en vrede. We mogen God vragen om onze initiatieven als broederschap, maar ook individueel of dat wat door anderen gebeurt, te zegenen. Ik wens ons allen dat we op die weg met God en anderen, in deze donkere dagen, de vrede en het goeds mogen uitdragen!

Roland Putman ofm